

# De passie voor letselschade

Het is voor mij al een hele tijd geleden dat ik onze Limburgse hoofdstad heb bezocht. Maar voor mijn rubriek in deze novembereditie van Nummer 1 reis ik met mooie herinneringen en dus veel innerlijk plezier af naar het altijd fascinerende en inspirerende *Mestreech*.



**I**n het verleden ben ik er een aantal jaren regelmatig geweest voor het bezoeken van vrienden en familieleden, maar mijn gedachten gaan ook terug naar eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. In die tijd stond Maastricht bekend als een van Nederlands bekendste bokssteden. Daar heb ik mijn eerste bokswedstrijden afgewerkt. Terugdenkend aan mijn carrière verschijnt een glimlach op mijn gezicht. Mooie momenten en gelukkig geen persoonlijke *letselschade* opgelopen.

Direct maak ik de parallel met de man die ik ga bezoeken: Raoul van Dort, letselschadespecialist uit Maastricht. Eenmaal binnen in het kantoorpand in de buurt van het Centraal Station ga ik in gesprek met algemeen directeur mr. Raoul van Dort. Een gesprek dat ik in eerste instantie al veel eerder had gepland maar in een andere rol, namelijk als sponsor van atlete Kimberly Alkemade over wie ik in een eerdere editie heb geschreven. Toch goed dat het nu zo gelopen is, want zijn verhaal staat net als dat van Kimberly centraal als voorbeeld voor anderen. Vooral met de nadruk op doorzetten, overwinnen, veranderen en niet opgeven. Tegenslag overwinnen en het leven weer perspectief en doelen geven.

Al van kinds af aan had de jonge Raoul een droom. Hij wist het zeker, een mooie toekomst opbouwen als officier binnen het leger. Op 17 augustus 1981 startte hij met de opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Zijn jongensdroom kwam in zicht en tijdens de ontgroeningsfase doorstond hij vele fysieke en mentale proeven. Tot die fatale dag, waarop hij met de opleiding moest stoppen. 'Tijdens de ontgroening had ik een zware knieblesure opgelopen. Maar opgeven was er voor mij niet bij. Ik wilde mijn droom blijven nastreven.' Toch moest hij al voor het einde van het eerste studiejaar de officiersopleiding verlaten. Zijn knieblesure was te ernstig. Een zware periode van herstel volgde. Ondanks vele operaties hield hij de moed erin en ging op zoek naar een alternatief. Zijn knie werd na een *struggle* van vijf jaar uiteindelijk vastgezet. 'Het was een zware tijd. Medisch gezien, maar ook het vinden van een nieuwe

uitdaging was niet eenvoudig.'

Raoul van Dort pakte zijn leven weer open begon met een rechtenstudie in Maastricht. Dankzij die studie stelde hij het ministerie van Defensie aansprakelijk voor zijn knieletsel. 'Dat verliep allesbehalve soepel. Defensie haalde alles uit de kast om onder aansprakelijkheid uit te komen. Het was mijn eerste kennismaking met de letselschadepraktijk. De procedure duurde een aantal jaren en werd in 1988 uiteindelijk gewonnen.' Met deze procedure ontstond ook een passie en empathie voor het vak letselschade. 'Ik stelde me voor hoe mooi het zou zijn als ik dit werk ook voor anderen zou gaan doen', zegt Raoul met een glimlach.

Dat duurde niet lang. In 1990 was het zover en begon Raoul zijn carrière in de letselschade. In 2003 opende hij zijn eigen kantoor, dat inmiddels is uitgegroeid naar twee vestigingen, een in Maastricht en een in Amsterdam. 'Het team bestaat uit enthousiaste en deskundige juristen met dito secretariële ondersteuning. Daarbij zitten ook mijn vrouw Ine en mijn dochter Eline. Ik ben trots op mijn team', zegt Raoul enthousiast. 'Ik vind het heel leuk om met een vast, klein team te werken, de jongere mensen iets te leren, maar ook samen het beleid af te stemmen. Onze kracht in onze tak van sport is het goed analyseren van de case en vervolgens op zoek te gaan naar de beste oplossing.'

Over sport gesproken, hoe blijf je fit als gepassioneerde ondernemer? 'Vroeger was ik een fanatiek fietser en loper. Hardlopen gaat niet meer. Fietsen wel, op een fiets die is aangepast aan mijn situatie voor mijn knie. En fitness doe ik graag, al schiet het er soms ook wel bij in.'

Raoul van Dort, een man met een passie om mensen te helpen. Dat doet hij met zijn werk maar ook als sponsor van diverse projecten. Ik wil afsluiten met een laatste citaat van de letselschadespecialist: 'Ik hoop dat wat wij doen meehelpt op weg naar nieuw geluk voor mensen.' Een waardevolle intentie.

Sportieve groet,  
*Arnold Vauderlyde*